

WISTA Sweden verksamhetsberättelse 2021

En stor del av 2021 blev ännu ett föreningsmässigt frustrerande år bakom oss när de flesta planer kullkastades och behövde ställas om. Verksamheten i en förening som WISTA Sweden, där huvudsaken är att träffas och nätverka, blir helt klart kringskuren när en pandemi härjar. Men det hände trots allt en hel del – en viktig händelse var förstås internationella konferensen i Hamburg, där vår egen medlem Sofia Fürstenberg Stott blev invald i internationella styrelsen (ExCo). Medan restriktionerna begränsade oss som mest kunde vi också arrangera ett vårevenemang via Zoom med granskande journalisten Ian Urbina. Efter sommaren kunde vi äntligen träffas på riktigt på höstmötet i Malmö/Trelleborg och på vintermötet på Donsö.

WMU-evenemang med eftersnack för wistor, mars

I samband med internationella kvinnodagen arrangerade World Maritime University i Malmö seminariet Women in Leadership: Paths through Education. WISTA Sweden bjöds in att delta och att stanna kvar efteråt på digitalt eftersnack.

Årsmöte via Zoom, 26 mars

Årsmötet hölls via Zoom den 26 mars. Där valdes en ny styrelsesammansättning, som under det följande året har bestått av ordförande Karolina Kjellgren, vice ordförande Christina Palmén, sekreterare Andrea Jällbrink, kassör Kerstin Hansdotter, ledamöterna Sofia Fürstenberg Stott (programansvarig), Anna Janson (kommunikationsansvarig), Cajsa Jersler Fransson (programstöd), Linda Svenson (medlemsansvarig) och suppleanterna Mia Enander och Lotten Kronudd.

Webbinarium med WISTA Germany och Stena Line, april

WISTA Germany bjöd in till uppvärmning inför Hamburg-konferensen, ett webinarium med silversponsorn Stena Line. HR-chef Margareta Jensen Dickson och hållbarhetschef Erik Lewenhaupt talade om Stena Lines arbete för människor och hållbarhet.

Webbinarium med Ian Urbina, april



Pulitzerprisbelönade amerikanske journalisten Ian Urbina och WMU-presidenten Dr Cleopatra Doumbia-Henry var talarna på ett webinarium som WISTA Sweden arrangerade i april. Urbina berättade om sitt arbete i The Outlaw Ocean Project för att blottlägga kriminalitet och brott mot mänskliga rättigheter på haven. Vår medlem Doumbia-Henry talade

om hur arbetet mot korruption och utnyttjande i drabbade länder behöver grundas i att bygga kapacitet från grunden genom utbildning och kunskap. Sofia Fürstenberg Stott modererade och Cajsa Jersler Fransson skötte tekniken. [Läs mer](#)

Höstmöte i Malmö, september



Höstmötet i Malmö hölls i underbart väder och inkluderade besök i Trelleborgs hamn, mingel på Malmös högst belägna uteservering, WMU-föreläsning och en massa nätverkande. Ett 20-tal medlemmar var på plats och njöt av att under ett kort fönster mellan smittvågor och restriktioner äntligen kunna ses. [Läs mer](#)

Round Table Discussion, Hamburg, oktober

Dagen före AGM:et i Hamburg hölls det årliga rundabordssamtalet med ordföranden från WISTA:s medlemsländer. Vår ordförande Karolina Kjellgren sammanfattar diskussionerna:

Presidents Round Table var i år en hybridversion där en stor del av ExCo och nationella WISTA var representerade online. Det gjorde att mötet blev mindre dynamiskt än vanligt. Frågor som diskuterades var besvikelsen över att Danmark meddelat att de lämnar WISTA International. ExCo beklagade beslutet men kommer att stötta danskor som vill starta upp WISTA Danmark igen. Vi har ett flertal medlemmar i Danmark som gärna ser ett nytt WISTA Danmark.

Framtiden för den internationella konferensen och AGM diskuterades också. ExCo föreslog att ett större ansvar bör ligga på WISTA International i stället för på enskilda NWA. Bakgrunden är de utmaningar och finansiella risk som WISTA Germany ställdes inför på grund av pandemin och att WISTA Brazil inte längre känner att de kan anordna konferensen och AGM 2023. Ett första steg är att WISTA International tar ett huvudansvar för konferensen 2023. Tanken var att ha den i London och i samarbete med IMO. Gensvaret från deltagarna var att det var bra att ExCo tar initiativet för 2023 men att det också har varit bra för NWAs att också få arrangera internationella konferenser och att denna möjlighet bör finnas kvar.

De mest känslomässiga diskussionerna var tyvärr punkten som behandlade bakgrunden till extrastämman förra året. Det blev tydligt att det hade rivit upp många känslor och att vissa tyckte att vissa NWA hade agerat olämpligt och illojalt. Som ordförande för WISTA Sverige gjorde jag klart att vårt ställningstagande att ExCo:s mandatperiod inte skulle förlängas enbart var baserat på att vi inte tyckte att det var förenligt med stadgarna – inte att det var ett

misstroendevotum mot ExCo. Jag bad om ursäkt om vårt svar hade sårat medlemmarna i ExCo eller andra NWA och att det aldrig var vår mening, men att WISTA måste vara en förening som tillåter öppna diskussion och olika åsikter.

I övrigt diskuterades nedan ämnen utan någon direkt konklusion.

Alternativ finansiering av WISTA International och ett behov ett kansli för WISTA International. Orsaken är att detta skulle behövas för att kunna utträta mer inom tex IMO, EU med flera. ExCo ska fortsätta att titta på detta.

Mer information om Kommittéernas arbete efterfrågades också och ett tydliggörande av vad de har för syfte. WISTA Sverige åsikt var att kommittéernas syfte, arbete och hur medlemmar utses inte är tillräckligt transparent. Det konstaterades att både NWAs och kommittéerna måste vara mer aktiva med att dela och söka information.

Frågan om WISTA International skulle börja arbeta med en WISTA standard och ackreditering för gender diversity. Det fanns argument för och emot. ExCo ska undersöka hur och om detta skulle vara möjligt.

WISTA International Conference & AGM, Hamburg, oktober



Den internationella konferensen i Hamburg i mitten av oktober blev av IRL trots pandemirestriktionerna, om än i begränsad form och med unika förutsättningar.

För att följa de lokala pandemibestämmelserna begränsades antalet deltagare till 200 och hela evenemanget hölls utomhus. Årsmöte och konferens ägde rum på en tennisstadion, under tak men i den höstfriska luften, där påpälsade deltagare satt insvepta i filter för att hålla tempen. Även kvällsarrangemangen hölls utomhus. Konferens och årsstämma kunde följas online och flera av talarna deltog via länk.

Några punkter från årsstämman den 14 oktober:

- Två nya ledamöter valdes in i den internationella styrelsen: Sofia Fürstenberg Stott från Sverige och Nazli Selek från Turkiet. [Läs mer](#)
- En tyst minut hölls för WISTA Angolas ordförande Margareth Galho som gick bort i augusti. [Läs mer](#)
- Ännu ett IMO/WISTA-samarbete, Focus Group in Africa, presenterades. [Läs mer](#)

- De internationella kommittéerna redovisade sitt arbete och nya Trade Committee presenterades. Mest aktiva är Diversity Committee med 12 projekt på agendan. [Läs mer](#)
- Ett samarbete mellan Apec och WISTA presenterades. [Läs mer](#)
- 2022 års internationella konferens kommer att hållas i Genève. Vårdland för 2023 är osäkert och ExCo flaggade för att ordningen för värdskap och arrangemang kommer att förändras framöver.

Första konferensdagen, torsdag 14 oktober, inleddes med välkomsttal av WISTA Germanys ordförande Claudia Ohlmeier, WISTA Internationals ordförande Despina Panayiotou Theodosiou och IMO:s generalsekreterare Kitack Lim.

Ett keynote av futuristen Matthew Griffin följde, där han tecknade en mycket futuristisk bild av vart tekniken skulle ta sjöfarten i en inte särskilt avlägsen framtid.

Resten av konferensprogrammet bestod av paneldiskussioner med ett stort antal inbjudna experter och branschföreträdare. Ämnena i torsdagens första panel kretsade kring sjöfartens klimatomställning och framtidens maritima bränslen. Andra panelen behandlade människorna i branschen, ombord och iland, och fokuserade på erfarenheter av att leva och arbeta i sjöfarten under pandemin, men också på jämställdhet och mångfald.

Dagen avslutades med cocktails på historiska fartyget Cap San Diego i Hamburgs hamn. Första panelen den andra konferensdagen, fredag 15 oktober, handlade om hållbarhet och sjöfartens affärsmodeller med diskussion om branschens ekonomiska och konkurrensmässiga förutsättningar under omställningen. Den avslutande paneldiskussionen fokuserade på "intelligent infrastruktur".

Ett återkommande tema i flera av paneldiskussionerna var hur branschens aktörer för att klara digitalisering och omställningen och måste sluta bevaka sina konkurrensfördelar och börja samarbeta, dela information och samla innovationsresurser.

[Här](#) är några bilder från Hamburg, med bildtexter. Läs mer om Hamburgkonferensen även på [Sjöfartstidningens](#) webb.

Stort deltagande på vintermötet på Donsö, november

Det stora intresset för det extrainsatta vintermötet på Donsö i november var ett mått på vårt sug efter att träffas och nätverka igen. Som mest var 62 personer anmälda, men efter en del manfall blev vi drygt 50 som samlades på Isbolaget på Donsö en ruskväderskväll i slutet av november. Där avnjöt vi tre rätters middag som inkluderade lokala havsdelikatesser. Vi lyssnade också på vår medlem Sofia Lundmark, befälhavare i Knutsen OAS, som berättade om det märkliga äventyret det innebar att köra upp en tanker på upphuggningsstranden i Indien. Hon delgav också många exempel på hur det är att som kvinnlig befälhavare vara en kuriositet.

Lars Höglund berättade om sitt rederi Furetank och deras höga ambitioner för att minska sin miljöpåverkan. Han fick också med en del av sin barndom och uppväxt på Donsö när han bland annat berättade om Isbolaget och hur lokalen användes förr.



Elin Johansson är andrestyrman på Furetank och berättade för oss om den flera månader långa processen att föra nybygget Fure Viten hem från varvet i Kina, vilket hon gjorde i somras. Som vanligt blev det många frågor och diskussioner mellan talare och publik, bland annat om de alltmer ifrågasatta åldersgränserna för tankfartyg och villkoren för människor som arbetar med fartygsupphuggning i Indien och Bangladesh.

Vi fick också överraskningsunderhållning i form av dans från en grupp som vår medlem Carolina Kihlström leder på Dansforum i Göteborg. Trots hastigt uppkommen fotskada hos en av dansarna, som gjorde att sjukvårdspersonal fick tillkallas, genomförde tjejerna i dansgruppen sin uppvisning fantastiskt bra.

Regionala aktiviteter

Regionansvariga i väst är Ingrid Carlsen och Carina Björkeborn, som sammanfattar regionaktiviteterna under 2012:

I början på 2021 kändes det som att de flesta av oss var ganska mätta på digitala möten och då även Sjölog blev en digital mässa så valde vi att inte medverka på den och höll i stället hoppet uppe om en ljusare framtid. Så glädjen var stor när restriktionerna lättade i slutet på september och då hängde vi på låset och bokade en after work på relativt nya stället Klang Market i Göteborg. Vi var runt 10 personer som minglade och det var tydligt att alla var svältfödda på socialt umgänge. I början på november kunde vi återuppta vår planerade träff på Ostindiefararen (blev inställt hösten 2020 på grund av pandemin) och där var det en stark uppslutning på drygt 20 personer som fick en guidad visning av båten och njöt av en middag ombord. Även här var det tydligt att alla tyckte det var roligt att kunna träffas i verkligheten igen och det var svårt att bryta upp och gå iland när vi hade det så trevligt.

Medlemmar

Enligt avräkningen i slutet av året bestod föreningen av 109 medlemmar. Under året har följande medlemmar tillkommit:

Claudia Vella Casagrande – Eget företag (Legal expert and consultant)
Klara Johansson – Redaktör för Sjömannen.
Jocelyn Hansen – Windward i Danmark
Ulrica Sandgathe – Viking Icebreaker Management AB/Isbrytaren Ymer
Cecilia Gartell – Wallenius Wilhelmsen
Marie-Louise Stålhandske – KGH Customs Services AB
Sara Åhlen Björk – Maersk Mc-Kinney Möller Center for Zero Carbon Shipping
Eva Nordström - Sjöfartsverket

Liselotte Melkersson – RISE/SMTF

Utträdna 2021:

Vanja Nipe, Anna Lundkvist, Anna Hagenblad, Jennifer Ferccaine, Maggie Johansson, Eva Errestad, Ann-Sofie Karlsson, Hanna Hagberg, Therese Jällbrink, Anna Frisell, Anne Katrine Bjerregaard, Petra Hansson, Malin Morgontimma

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten.